

# Piccola opera: De keizer en de nachtegaal

## Sonnet

In 't schone China leefde, lang geleden  
Een keizer, geel van gal en star als steen.  
Tot zang en vriendschap blij hun intree deden  
Een vogel zong, de barre kou verdween

Maar ach! De liefde keerde op haar schreden  
Toen klatergoud met poes en pas verscheen  
Tóch is het eind gelukkig en tevreden:  
De keizer wijzer, niemand meer alleen.

Wat leren u en ik van die legende?  
Welnu: wie in een leugen leeft wordt ziek  
Maar wie – o, wijs en hooggeëerd publiek-

De waarheid kiest, al lijkt die een ellende  
Voor hem ( of haar) klinkt troostende muziek  
Die stem van eigen wijsheid is uniek.

## Slecht Geslapen

Wat heb ik slecht geslapen!  
't Is niet te harden...  
Al mijn zorgen worden 's nachts torengroot  
Dan denk ik aan mijn leven en aan de dood  
Die ergens op me loert in de nacht  
Wacht tot ik alleen ben en mij komt halen  
onverwacht...  
'k Durf niet te slapen!

Kom, breng me mijn kimono En maak een stevig  
ontbijtje  
Een pot met hete thee  
Een gebakken eitje.....tempo!

Tempo, ja, tempo!  
Schiet eens op, kleine ettertjes  
Hupla, tempo tempo tempo..  
Schiet eens op , jij!  
Tempo, hup, nu in galop jij!  
Want zijne Heerlijkheid wil zijn ontbijt  
Smeer het brood, snij de kaas, pak de jam  
Voor gelummel is er nu echt geen tijd !

## Het Ontbijt

Netjes op een rij naar de keizer  
Niet morsen, bordjes recht  
Maak maar een diepe buiging  
Dat ging niet zo slecht

Jam en kaas, speculaas  
Plakjes dun gesneden ossenhaas  
Zo'n ontbijt krijg ik alleen met paas  
Maar de keizer is de baas

Hup, één twee, breng de thee  
Lapsang soesjong met wat Earl Grey  
'k wou dat iemand dat voor mij eens dee  
Maar de keizer is de baas.  
De keizer dienen is een eer  
Ik ben een heel blij kind  
Maar 'k hoop dat op een keer  
Mijn moeder mij weer vindt...

Op een rij, zij aan zij  
Met het keizerlijke spiegelei  
Eigenlijk ben ik niet echt zo blij  
Maar de keizer is de baas.

Koffie ná, chocola  
Met wat romige vanillevla  
Goh, de keizer eet wat af, ja ja  
Maar hij is dan ook de baas

Naar de gevangenis  
Nu heb ik er genoeg van!  
Dit is het toppunt!  
Naar de cel met jullie, ja, nu meteen  
Je komt er nooit meer uit, nee nooit, niet één  
Je welverdiende straf  
voer ze af!  
Want ik wil ze niet meer zien  
Niet langer meer zien!

Schande, ja schande!  
Wie de keizer beledigt die zal ervan lusten  
Ervan lusten  
Ja, zeg dan maar welterusten  
Want zijne Heerlijkheid kent geen genâ  
Naar de cel, naar de cel, naar de cel  
Zijne Heerlijkheid kent geen genâ!

## Bevrijd

Hou eens op met dat deuntje!  
't Is al uren hetzelfde; geen greintje variatie.  
Ik wil piano, een Mozart-sonatine

Dat wordt lastig na de laatste arrestatie

Keizer, wees wijs en schenk die vlegel gratie  
Hij heeft een mooie aanslag , al wekt hij soms  
irritatie..  
Haal hem eruit dan, en breng hem naar z'n plaatsie.

## Romance

Bedankt zeg, dat jij me eruit wilde halen  
Ach, zonder muziek is het immers geen doen!  
Ik zal je met improvisaties betalen..  
Zeg zeg, meneertje, hou je fatsoen!  
Ik wist niet dat jij wist dat ik bestond..  
'k wist niet dat jij me aardig vond  
'k Wist niet dat jij me aardig vond

Wie zingt daar zo zuiver, zo zielvol, zo prachtig??  
De nachtegaal zingt in de treurberk, mijn heer...  
O God , de emotie wordt mij veel te machtig...  
't verdriet voel ik nu des te meer...  
Ach, iedereen spreekt een andere taal  
Maar dit verstaan we allemaal  
Maar dit verstaan we allemaal...

## De nachtegaal zingt

Zing, zing, nachtegaal  
Zing, zing, lieve nachtegaal, aaah

Dat hij luistert stil  
Wie mij horen wil  
Open oren, open hart  
In de avond lucht  
Trilt een zoete zucht  
Zingt de jonkvrouw van de nacht....

Nacht, o koele bron  
Rust nu, hete zon  
Hart, rust uit en ziel, ontwaak  
Rust en wees niet bang  
Luister naar de zang;  
Hij die luistert kent zijn taak.

## Lieve Zon

Straal nu, straal nu, lieve zon  
Grote gouden lampion  
Keizer liet de kinderen vrij  
Nu is iedereen blij

Op jouw stem heb ik gewacht  
Bibberend in de nacht.

Straal nu straal nu etc.  
Maak een eind aan mijn verdriet  
Vogel, verlaat me niet

## Keizer is jarig

Keizer is jarig, hiep hoera  
Hoog leve hij in de gloria  
Poetsen poetsen poetsen, strakjes is het grote feest  
Nooit ben ik zo blij geweest

Veeg met de bezem, rol het gras  
En zet het tafeltje in de was  
Hang de slingers op en snij de kaarsen bij  
O wat zijn wij heden blij

Toen ik nog klein was, op een keer  
Kreeg ik van vader een teddybeer  
Moeder zei: die is voor jou, mijn jarige schat  
'k Wou dat ik die beer nog had...

Zeg, krijg ik mijn cadeautjes nog?  
Ik kan niet meer wachten!

Zeker, grote keizer!

## Verjaardagslied

De keizer van Mongolië  
Stuurt een chocoladetaart  
De burgemeester van Shanghai  
Een mooie ansichtkaart  
Hoera voor onze keizer uit het jaar van het konijn  
We zingen en we springen en we vinden het zo fijn!

De Keizerin van Siam  
met haar ogen van saffier  
Die stuurt iets heel speciaals  
lets dat echt leeft,  
U ziet het hier.

Een vis met rode vinnen  
In een bol van bergkristal  
Maar keizer, nu het hoofdcadeau,  
dat is het mooist van al!

## De Gouden Nachtegaal zingt

Mus en merel, lijster, ooievaar, lepelaar  
Wiele-wiele-wiele-wiele-wiele-wielewaal

Turkse tortel, turelurelureluur

Niemand is zo mooi als ik: de gouden nachtegaal.

Rijk versierd met flonkerstenen  
Zing ik fraaie cantilenen, ahh  
Mijn prallere parelen van praal, ahh

---

Mijn ogen zijn aquamarijnen  
Mijn vleugels bezaaid met robijnen  
Volledig bedekt met juwelen  
Kan ik maar één liedje spelen  
Maar dat is ook genoeg

Wat een schoonheid, wat een wonder  
Dit is wat je noemt bijzonder  
Wat is zij dan maar gewoon

#### **Gesprek**

Sinds die gouden vogel is gekomen  
Is de goede sfeer ons wel ontnomen  
Ach, ze zingt wel mooi en 't is een kostbaar dier  
Maar ik vind het niet meer zo gezellig hier..

Wat je zegt, het is niet meer gezellig hier.

Keizer is echt zeldzaam sikkeneurig  
En al is de bami nog zo geurig  
Hij eet er niet het allerkleinste sliertje van  
Zo heb ik aan het koken geen plezier meer an!

Nee, zo heeft geen mens er nog plezier meer an!

Hé daar, niet zo kletsen, schenk mijn thee eens in!  
Gadver, er zit wéér te weinig suiker in!  
véél te zoet  
Waarom doet geen mens hier nou zijn werk eens goed!?

#### **Ziek**

Nachtegaal, sinds jij bent gevlogen  
Is er een schaduw in 't paleis  
Keizer van kommer kromgebogen  
Koud als ijs...

Hij ligt in bed en rilt van koude  
Kreunt van een onbekende pijn

Nachtegaal, maak hem weer de oude!  
Toe, verschijn!  
Angst en beven  
Hoop doet leven

Zo verglijdt de dag

't Liefst zou ik er de brui aan geven  
Nam ik vandaag nog mijn ontslag

Angst en beven  
Wacht nog even  
't is nog niet te laat!  
Bid dat de keizer tóch blijft leven  
Bid dat het strakjes beter gaat!

#### **De Dood**

Dood! Heeft mijn uur nu al geslagen?  
Kan berouw je niet verjagen?  
Leen me nog een beetje tijd...  
Leen me nog een beetje tijd...  
Om nog wat uit te leggen  
En de nachtegaal te zeggen  
Hoe zoet ze zong, hoe puur..  
Dit laatste uur...  
Zou ik haar dat willen zeggen..

Ik heb uw stem gehoord  
Verdwijn, Dood, uit dit oord!

#### **De nachtegaal komt terug**

Keizer , ik ben bij je, ik ben bij je,  
Keizer, toe, verblijf je, ik ben bij je  
Keizer ik was nooit ver weg  
Achter de ligusterheg  
Wachtte ik tot je riep  
Ginder in de notenhof  
sliep ik in een boom en hoorde –Godlof-  
Jouw stem

Hoe kon ik vergeten, jou vergeten  
Kon ik nu pas weten, nu pas weten  
Hoe jouw stem zo hoog, zo zacht  
Mij het leven bracht  
De dood met zoetheid versloeg  
Hoe jij mij het leven bracht  
En de zwarte nacht  
Voor altijd, altijd verjoeg

Nederig wachtte ik af in mijn boom  
Tot jij, tot jij me zou roepen, tijd is een droom  
En de tijd glijdt voorbij, glijdt voorbij  
En ik ben voor altijd van jou, jij voor altijd van mij  
Altijd van jou, altijd van mij...  
Wij zijn van ons allebei.

#### **Hoera voor de Keizer**

Hoera voor de keizer  
Nog jong maar toch wijzer;  
De nachtegaal zong, snel verdween toen de nacht!

Hoera voor de keizer  
Nog jong maar toch wijzer  
Nog jong, maar toch wijzer!  
Keizer: ( solo)  
Muziek even zacht; ik heb iets bedacht:

Hoera, alle kinderen zijn nu weer vrij!  
Applaus voor de keizer, applaus ook voor mij  
Applaus, voor mij, applaus, ook voor mij!