

## Sint Maarten, de gulle gever

Vroeger werd de maand november de slachmaand genoemd, omdat de dieren dan werden geslacht en opgegeten. Andere oude namen voor deze negende maand van het jaar waren: **bloedmaand** – ook vanwege het slachten- en nevelmaand, omdat in november vaak mist over het land hangt. November is de maand waarin alle blaadjes van de bomen vallen en de hele natuur verdort en als het ware in slaap valt.

We zien dus dat november een beetje de maand van het **sterven** is, voor de natuur en voor de dieren die bestemd waren om voedsel te worden van de mensen.

Daarom begint november ook met **Allerheiligen**, waarin in de katholieke kerk alle heiligen ( dus ook Sint Maarten) worden vereerd.

Op 2 november is het Allerzielen, dan worden alle overledenen herdacht en worden er kaarsjes voor ze aangestoken. Vaak worden die op de graven gezet; een mooi gezicht is dat, die flakkerende lichtjes in het donker!



Maar deze gewoonte bestond al heel vroeger, in de heidense tijd, het is dus niet alleen iets van de kerk. Denk maar aan **Halloween**, dat is hetzelfde! Ook dachten de mensen vroeger dat de geesten van de overledenen in deze tijd héél dichtbij waren....en soms geloven we het nóg!

De lichtjes van Halloween en Allerzielen spelen ook een rol bij het feest van sint Maarten: dan lopen de kinderen met prachtige lampionnen door de nevelige avond, om te zingen en daarmee iets lekkers te verdienen.

Deze gewoonte is ook al ontzettend oud. Vroeger deden alleen arme kinderen dat, zodat ze met een volle buik naar bed konden. In november is de oogst binnen ( dat gebeurt in de maanden ervoor) en hebben we ook vlees. Dus hadden de mensen ook wel wat eten dat ze konden weggeven.

In de oude sint Maartenliedjes wordt er ook niet gevraagd om snoep, maar om een appel of een peer of een spekpannekoek.

En nu over sint Maarten zélf: wie was dat eigenlijk?

Sint Maarten – hij heette eigenlijk Martinus- werd in 315 geboren in Pannonië ( dat heet nu Hongarije) Hij was een Romein en toen hij nog heel jong was ging hij ook in het Romeinse leger.

Eens was het leger in de buurt van de stad Amiens in Frankrijk.

Martinus kwam aanrijden op zijn paard en zag bij de stadspoort een arme bedelaar die bijna geen kleren aanhad en bibberde van de kou. Hij nam zijn zwaard, sneed daarmee zijn mantel doormidden en gaf de helft aan de arme man. Ook gaf hij hem eten en drinken dat hij bij zich had.



Daarmee wordt het wel duidelijk dat Martinus een speciaal iemand was, die graag goed wilde doen.

Hij ging dan ook uit het leger, bekeerde zich tot het christendom ( dat was toen nog niet zo lang bezig) en werd.... duivelsuitdrijver! Een

duivelsuitdrijver ( exorcist) is iemand die boze geesten uitdrijft bij mensen die 'bezeten' zijn. Tegenwoordig gebeurt dat bijna nooit meer ( nog wél af en toe) maar vroeger was dat heel gewoon. Later werd hij kluizenaar, dat is iemand die teruggetrokken leeft in een klein hutje om zich helemaal aan God te wijden. Dat vonden de mensen erg jammer, omdat hij toen geen contact meer had met andere christenen en dát terwijl hij ze zo goed met raad en daad kon helpen! Gelukkig liet hij zich na een tijdje opraten om weer bij de mensen te gaan wonen en later werd hij zelfs bisschop van Tours, een Franse stad. Sint Maarten werd behoorlijk oud, wel 81, na een lang, mooi en avontuurlijk leven. Nog steeds wordt hij herdacht en is hij een voorbeeld van gulheid en vriendelijkheid.

Er zijn heel veel liedjes over sint Maarten. Vaak kunnen we de teksten niet meer begrijpen omdat ze erg oud zijn. Wat denk je van het volgende liedje:

***Sinte maarten vogeltje  
Met een rood rood kogeltje  
Met een rood rood rokje  
Met een vlieren stokje  
Hui hui hui, Sinte maarten hui.***

Dit heeft met de naam 'Martinus' te maken, die betekent: aan Mars gewijd.



Mars was de Romeinse oorlogsgod. De bonte specht was de vogel van Mars, vanwege de rode kleur onder de staart ( rood was de kleur van Mars) Daarom werd deze vogel de **sint Maartensvogel**: een vogel met een rood rokje. En nu het vlieren stokje: een vlier is een boomsoort. Vroeger werd de vlier als een heilige boom beschouwd en men dacht dat de geesten van de overledenen in de vlier woonden....



Wie dit allemaal kan volgen krijgt van mij wat sint Maartenlekkers!

