

PINKSTEREN, HET FEEST VAN VUUR, LUCHT, AARDE EN WATER.

Xandra Mizée, © 2012



Detail uit "De vrolycke pincxterblom" van Jan Steen

Vroeger vereerden de meeste volkeren een heleboel verschillende goden. De mensen leefden namelijk in de natuur en dachten dat alles een ziel had. Dus had je de god van het water, van de wind, van de zee, de godin van de aarde, de godin van de liefde en de lente enz. Die goden moest je te vriend houden, anders werden ze misschien kwaad. Daarom moesten er offers gebracht worden aan de goden en ook feesten voor ze gevierd worden. Pinksteren is één van die feesten, een echt lentefeest.

Fiere Pinxter Bloem

Hier komt on - ze fie - re pink - ster - blom en hier komt zij haar - gang - en
5 Met haar ro - de krans al om haar hoed en haar vol - bloei - en - de wan - gen! Is -
9 dat dan geen fier - de pink - ster - blom? Zij - wud' it zo graag eens we - zel Ver -
13 loor zij - dan haar fie - re maag - den - blom, zij - kreeg van't lan - ge jaar niet - weer - om.

Dit liedje kennen niet veel mensen meer. Het komt uit 'Hollandse boerenlietjes en contredansen', een boek uit de Gouden Eeuw.
Opdracht: zet de notennamen boven de noten
Vraag: staat dit liedje in **majeur** of in **mineur**?
En wat is het **verschil** daar tussen?

Dat pinksterfeest was een erg leuk feest, vooral voor de meisjes: die gingen zich heel mooi aankleden En dan zingend langs de deuren voor wat lekkers, net als met.....vul maar in!
Eén meisje was dan de pinksterbloem; die zong niet maar was juist helemaal stil en ernstig.
Waarom? Waarschijnlijk omdat zij de **lentegodin** verbeeldde.

Die feesten waren heel erg leuk maar ook nodig want arme mensen kregen geen uitkering; dat bestond nog niet. En zo konden ze dan een extra'tje krijgen wat vaak erg nodig was.

Nu, in onze tijd, is er een muziekfeest op Pinksteren: Pinkpop.
Alleen horen daar geen vaste liederen bij, het is ieder jaar wat anders.
Pinkpop past wel in de traditie van Pinksteren om **buiten** feest te vieren.
Dat komt doordat Pinksteren een echt natuurfeest is.

Pinksteren is een feest van de **4 elementen**: bedenk eens welke dat zijn...
Ook is pinksteren een feest dat met **zuivel** te maken heeft: melk: oervoedsel, het enige dat we nodig hebben als we net op de wereld zijn.
Hieronder een recept dat erg lekker is en goed bij Pinksteren past.
De aardbeien staan voor het.....(één van de 4 elementen, bedenk zelf welke)
Ook leuk om je moeder mee te verrassen met Moederdag!



Uit "Het Kabouterkookboek" van Rien Poortvliet