

8. Keizer is jarig

Tekst en muziek: Xandra Mizée



Kei - zer is ja - rig, hiep hoe - ra. Lang le - ve hij in de
Veeg met de be - zem, rol het gras, En zet het taf - fel - tje
Toen ik nog klein was, op een keer, kreeg ik van va - der een



glo - ri - a. Poet - sen poet - sen poet - sen, strak - jes is het gro - te feest;
in de was. Hang de sling - ers op en snij de kaar - sen bij
ted - dy beer Moe - der zei: die is voor jou, mijn ja - ri - ge schat,



nooit ben ik zo blij ge - weest!
O wat zijn wij he - den
'kwou dat ik die beer nog



blij!

had...



Keizer:
Zeg, krijg ik mijn ca - deau - tjes



nog?! Ik kan niet meer wacht - en!

Hofdame:
Ze - ker gro - te



Kei - zer!

Breng nu de ge - schenk - en!