

# Wat een lichtjes (het eerste visioen)

Muziek: traditional  
Tekst: Xandra Mizeée



Wat een lichtjes... wat een kleuren! Waar komen die zo op-eens vandaan? Lie-ve Kerst nacht jij Geu-ri-ge tak-ken... kaars-ge flon-ker, sling-ers en bal-len in rood en goud. Licht-jes ver-ja-gen het Wat bun-gelt daar aan die dui-zend tak-ken, krans-jes van sui-keren cho-co-la. Zou ik er een-tje...

6

Refrein



doet ge-beu-ren won-der-en die an-ders niet be-staan. Glo-aar-de don-ker plot-se-ling heb ik het niet meer koud. mo-gen pak-ken? Nie-mand te zien dus voor-uit maar ja.

11



ri-a In ex-cel-sis De-o Glo

16



ri-a In ex-cel-sis De-o!